

HORNE-TISTRUP GRUPPE I 50 ÅR



Horne – Tistrup gruppe i 50 år

Horne-Tistrup gruppe er startet en gang i 40'erne og blev nedlagt igen inden 1950. På det tidspunkt var der både medlemmer fra Horne og Tistrup.

Da man så genstartede spejderiet 1. august 1958, fortsatte man med det gamle navn, selvom der kun var drenge fra Horne. I 1958 startede en håndfuld store drenge, der skulle oplæres til at være patruljeførere. I starten af 59 åbnede man så for almindelig tilmelding. De første år havde man patruljelokaler rundt om i sognet hos private, fælles tropsmøder blev afholdt på skolen.

I 1965 indviede man den nuværende spejderhytte ved stadion. Pengene til byggeriet blev samlet ind i sognet, grunden blev skænket af malermester Jessen, og hytten blev opført ved frivillig arbejdskraft.



Æ-Hyt i Horne ca. 1965

Hytten er senere udvidet flere gange, senest i 1985.

Mange af spejdernes aktiviteter er foregået i Malle Plantage, hvor man både har haft hytte og sheltere, men siden 1995 er aktiviteterne flyttet til Knuds Plads, hvor man overtog såvel hus som grund. Grunden og huset har tidligere været Knud Lunds tømmerplads, og deraf kommer navnet.

De første år var der kun spejdere, men i 1965 startede man ulveunger, senere er der i 1981 startet bævere. Juniorenheden er startet i 1984. Seniorspejdere og rovere har der været en del gange, hvorefter enheden har været puttet i mølposen igen.

De første år havde man i Horne ligeledes en pigespejderenhed under Det Danske Pigespejderkorps, men efter få år blev enheden nedlagt. Pigerne fik så igen i 1973 mulighed for at være spejdere, idet Horne-Tistrup gruppe åbnede for piger som almindelige medlemmer.

Medlemsmæssigt toppede gruppen i starten af 90'erne, da der var registreret 124 medlemmer. På det tidspunkt var over halvdelen af eleverne på Horne skole medlemmer af gruppen.

Igennem årene har gruppen især markeret sig ved Lands Patrulje Konkurrencerne, hvor man mange gange har været med helt i top på landsplan. I 1990 vandt gruppen 2 danmarksmesterskaber ud af 3 mulige, hvilket nok bliver vanskeligt at slå.

Keld Jochumsen.

HORNEPOSTEN, nr. 295, sept./okt. 2008

Fra spejderarkivet 1990:

**- RIDDERE AF DET RUNDE BORD –
KFUM-SPEJDERNES LANDSPATRULJEKONKURRENCE**

Som tidligere omtalt her i Horneposten kvalificerede 3 patruljer fra Horne sig til 2. del af LPK'en, som skulle afvikles på Korpslejren-90 ved Holbæk.

Konkurrencen blev afviklet over et par dage, hvor der blandt andet var indlagt en hike med løsning af forskellige opgaver.

Da resultatet blev offentliggjort, viste det sig, at Irokeserne vandt for de 12-14 årige og Muskhogi vandt i kategorien for de 14-18 årige.

En utrolig præstation, som vi vel har arbejdet og håbet på i 25 år.

Årsagen til, at det netop skulle lykkes i 1990 er, at de rigtige spejdere og de rigtige ledere har været der på det rigtige tidspunkt.

Det er nok tvivlsomt, at vi kan gentage præstationen, så derfor er der nok her skrevet Horne-historie.

Tillykke til de dygtige spejdere.

Spejderne/Keld Jochumsen





De dygtige IROKESERE, der vandt KFUM-spejdernes landspatroljekonkurrence for de 12-14 årige: F.V. Anne Jochumsen, Thrine Bruun, Jette Østergaard, Anne Mette Lindvig, Anna Kristiansen, Nina Nielsen og Lene Heiselberg.



MUSKHOGLI, der vandt KFUM-spejdernes landspatroljekonkurrence for de 14-18 årige. F.v. Peter Åmann, Jeppe Kristiansen, Henrik Madsen, Peter Lorentzen, Jesper Simonsen, Preben Rahbek, Anne Linding, Ole Jessen, Bent Pedersen og Bjarke Pedersen

SPEJDERE I HORNE



Horne spejdere på sommerlejr i 1943 i Laven ved Silkeborgsøerne

Forrest række f.v.: Kristian Sørensen, Rotbøl og Otto, som tjente ved Horne

Midterste række f.v.: Hans Kristian Lauridsen, Horne, Erik Dejgaard, Dejgård, ?, Ølgod, Svend Aage Møller, Asp, Peder Sørensen, Horne og Kaj Kristiansen, Snorup

Bagerste række f.v.: Aksel, tjente ved Horne og bror til Otto, Jens Overgaard Bak, stiftede KFUM-spejdertroppen i Horne, Børge Ladefoged, Tistrup og Niels Kristian Mortensen, Vester Bjerremose (billedet er afleveret af Hans Kristian Lauridsen)

Den første spejdertrop hed Horne

Den første spejdertrop i Horne er startet i begyndelsen af 2. verdenskrig, i 1941, fortæller fhv. rådgivende ingeniør Hans Kristian Lauridsen, Varde. Han var dengang 11-12 år og søn af slagter Magdahl Lauridsen.

Troppen blev startet af Jens Bach, søn af barber Bach, Horne. Familien kom fra Ølgod, hvor Jens Bach havde været spejder. De startede en 10-12 stykker og havde spejdermøder i Jens Bachs mor, Margrethes systue, som hun ryddede en gang ugentlig for sytøj, så de kunne være der.

Senere fik de spejderlokale i den gamle degnebolig som lå syd for kirken, indtil tyskerne under krigen tog boligen. Degneboligen var blevet købt af H. K. Lauridsens far.

Hans Kristian Lauridsen fortæller om ture til Malle Plantage, lejre i Hodde ved Varde Å, om et natløb, hvor spejderne fik en forskrækkelse, så en af de mindste faldt i åen, om en sommerlejr i 1943 i Laven ved Silkeborgsøerne og om den årlige spejderfest i skolens gymnastiksal for at tjene lidt penge, indtil også den blev beslaglagt af tyskerne.

Efter konfirmationen, hvor han kom i tømmerlære i Tistrup, fortsatte han med at hjælpe lidt, når spejderne skulle på lejr.

Jens Bach blev senere præst.

Horne-Tistrup Trop

I midten af 40'erne blev der indledt et samarbejde med Tistrup, og troppen kom til at hedde Horne—Tistrup trop. Vistnok fordi antallet af spejdere faldt eller fordi det kneb med ledere.

Bakken Strebøl startede som spejder i 1946 eller 47. Tropsleder var Juhl, som var kontormand hos installatør Norup. Hans Jensen (gift med Selma Rix), var patruljefører.

Spejdermøderne blev holdt hos William Rix i Fruerlund. Bakken Strebøl fortæller bl.a. om en sommerlejr i Rønde. Der var godt gang i det, alle fra klassen var med, og der var 4 patruljer.

Opblomstringen varede 5-6 år. En patruljebog fra 1952 fortæller om et meget aktivt spejderliv. Lederne rejste, og det faldt fra hinanden.

Blandt spejderne nævnes Ove Rix, Bakken Strebøl, Peder Rasmussen og Erik Windfeldt.



Ulveflokken i Horne-Tistrup gruppe i slutning af 40erne.

Første række fra venstre: Vagner Jørgensen Hornelund, Ove Hansen Transbøl, Kristian Madsen Horne.

Anden række fra venstre: Bent Jochumsen Horne, Bertel Strebøl Hornelund, Tage Linding Rotbøl, Poul Plauborg Horne.

Tredje række fra venstre: Villy Norup Horne, Helge Linding Gunderup, Max Madsen Horne, Søren Henrik Hansen Bjerremose, Jørn Thomsen Horne, Juhl Horne.

Horne-Tistrup trop genstartet 1. august 1958

1. august er den officielle dato for genstarten af Horne –Tistrup gruppe, efter at den havde været lagt i mølposen i en årrække. Kristiansen, der arbejdede hos installatør Norup og boede i Tatol, startede med en stabspatrulje på en håndfuld drenge, der skulle oplæres således, at man kunne åbne for tilgang af medlemmer i starten af det nye år. Her kan nævnes Arne Jochumsen, Egon Madsen, Frode Munch, Henning Pedersen, Frants Thomsen, Bjarne Norup og Erik Harck.

I starten af 1959 blev der åbnet for tilgang af nye medlemmer. Det blev ikke den succes man havde håbet på, idet kun Kaj Jessen og Villy Kristensen(cykelhandler) mødte. Senere kom lærer Svend Åge Vesterbye med som leder.

Skrædder Jørgen Jørgensen fortæller, at han havde været grøn spejder i Outrup, og efter at han var flyttet til Horne, blev han klar over, at der var nogle drenge i Horne, som havde gang i spejderiet.

Med Jørgen Jørgensen som gruppeleder og Arne Jochumsen som ivrig tropsfører fik spejderne en sikker drift. Arne gik meget op i det og var spejder til fingerspidserne, og han forlangte nærmest militærisk præcision af spejderne. Han gjorde bl.a. meget ud af, at de gik i takt, når de trak med kærren. Sådan fortæller Hugo Andersen og Villy Schönning Madsen, som var med næsten fra starten.

Patruljemøderne blev holdt på loftet på mejeriet i den ende, som vendte ud mod skolen.

Uniformen startede de med en skjorte, og så syede deres mor et par korte bukser til dem. Og de var glade hver gang de fik et nyt stykke uniform. Det fortæller Hans Jørgen og Niels Peder Mikkelsen.

De husker den første tur til Nørholm skov, hvor de gik ad Gl. Landevej over Mejls til Sig, hvor de overnattede i høet på en gård.

Den første lejr de deltog i var Ådum. De havde to telte med, og de husker, at de var på natpatrulje i en skov, og at de blev ”kyst” ganske gevaldig. Opgaven var, fortæller Jørgen Jørgensen, at der blev smuglet noget ind fra søsiden ved Skaven Strand, og at de skulle fange smuglerne. Spejderne gik op i det med live og sjæl, men der var vist et par stykker som fik en god forskrækkelse.



Korpslejren ved Moesgaard strand 1960

Den helt store oplevelse var en stor sommerlejr ved Moesgaard Strand med mange tusinde deltagere. De kørte med toget til Laven, hvor de blev sat af og skulle gå det sidste stykke af vejen til lejren. Undervejs havde de to overnatninger inden de kom frem. De husker, hvordan de trak kærren til toppen af Ejer Bavnehøj og videre til den første lejr ved Tammestrup Gods. Undervejs kom der flere og flere spejdere til, og næste overnatningslejr var meget større. Det var meget fugtigt vejr, så det blev meget pløret. Spejderne fra Horne havde inden lejren lavet en kærre til at transportere deres udrustning på. Mens de fleste havde lavet deres med cykelhjul, som sank ned i pløret, så de selv måtte bære deres udrustning, kørte spejderne fra Horne fint igennem med deres kærre. De havde nemlig sat motorcykelhjul på.

Hugo fortæller, at de fik meget kylling at spise på lejren, men at de halvstore drenge var meget sultne, og at de ikke syntes, at de blev mætte. De havde ikke så mange lommepenge med, at de kunne købet noget, så de hentede blåmuslinger ved stranden, som de kogte. Niels Peder fortæller, at de var tæt på at vinde en konkurrence på lejren, hvad de var meget stolte af.

Der var to patruljer. Frode Munch var tropsassistent og Erik Harck Madsen blev senere patruljefører.

Blandt dem som var med fra starten nævnes yderligere Frands Thomsen, Henning Pedersen, Bjarne Norup, Egon Madsen, Frank Lund Pedersen og Leif Lund Pedersen. Niels Peder fortæller videre, at tiden som spejder var meget spændende. Det gav store oplevelser, og de lærte mange ting, som de senere i livet har haft stor glæde af.



Patruljefører Erik Harck, Hugo Andersen, Viggo Lund Hansen, Villy Madsen, Kaj Jessen, Hans Jørgen Mikkelsen, Niels Peder Mikkelsen, Tropsfører Arne Jochumsen. I baggrunden ses Frank og Leif Nielsen

Genstarten af spejderiet kom godt i gang. Hurtigt blev der 3 patruljer. Med Kaj Jessen fra Horne som en dygtig patruljeleder holdt et af patruljerne deres møder i den nordlige del af sognet, først i Asp hos Knud Henneberg og senere et par år i Malle hos Svend Olsen.

En af spejderne, Bent Pagaard fortæller, at de altid startede deres patruljemøder i Malle med et orienteringsløb. Ligeledes var de på lejr i Norge 2 gange de første år.

Skrædder Jørgen Jørgensen rejste fra Horne ved årsskiftet 1959/60.

Arne Jochumsen blev senere jægersoldat.

Kurt Vig



Spejderne med deres kærre ved optoget ved HIF's 60 års jubilæum i 1963