

**G.M. LAURIDSENS FOTO BOG FRA
REJSEN JORDEN RUNDT I 1924**

Photographs



Ved Afguden Buddha i Kamakura, Japan ~~xxxxxxxx~~ Og sådsan kørte vi rundt i gaderne i Hong Kong, Kina.



I en Palanquin (Bærestol) i Hong Kong. På denne måde så vi staden, som er bygget på en bjergskråning.



Elefanter i Rangoon, Birma, udfører alt det sværeste arbejde ved en savmølle. De håndterer med lethed træstammer som 30 mænd ikke kunne trække.

Færdsel i gaderne i Singapore, Malay. Vognene er belæstet med gummi.



Et forgyldt Afgudstempel i Rangoon, Birma.

❧❧❧

Trækdyr i Birma. Næsten alt arbejde udføres af mennesker.



I forgrunden af Guldtempelet i Calkutta, Indien See. Ypperstepræsten og den hellige ko.

**Ved den hellige Gangesflod i Benares, hvor Hinduerne bringer deres Døde,
for først at dyppe dem i floden før de brændes. To stabler af brænde kan sees med lig, færdig til at tændes.**



Fru Lauridsens første ridetur på en kamel i Agra, Indien.

Tadsh Mahal, Agra, Indien.

Den fineste og prægtigste bygning i Verden

Det tog 20.000 mennesker og mange tusinde elefanter og kameler, 22 år at bygge dette gravminde.



**Hinduepiger, bedækket med Guld og Sølv Ornamente i ører og næsen, arme og ben. Ofte til en verdi af mange tusinde dollars. –
Fotograferet ved Tadsh Mahal.**

❧❧❧

Abekattene tager et tidlig morgen solbad. Bemærk Moderen der holder barnet i sin arm.



Langsom men sikker, tog denne store Elefant os opad en stejl bjergskråning til Amber, Indien.

Vores befordringsmidler i Sahara Ørken. Kamelen lægger sig hver gang man bestiger eller afstår.



Ved den store Sfinks og Pyramiderne i Ægypten.

Et meget gammel Oliventræ på toppen af Oliebjerget, Jerusalem i afstand.



Oliebjerget fotograferet fra den sydlige mur som omringer Jerusalem.

Ved jødernes grædeplads i Jerusalem.

Den store stenmur er den oprindelige mur af Salomons Tempel.

Her kommer Jøderne hver lørdag og klager over, at deres hellige Stad er i fremmede hænder, og beder at den igen må komme under deres herredømme.



Maria kilden i Nasaret,. Hvor Jesus mor hentede vand, ligesom kvinderne gør i dag.

❖❖❖

På Jordan floden, hvor Genesaret Søen løber ind i floden på sydsiden.



Mellem ruinerne af et Tempel bygget i Baalbek, Syrien for Afguden Baal. Dette var det største og mest kolosale Afgudstempel i Verden. I muren, som indeslutter Templet, findes sten, som er 64 fod lange og 13 fod i gennemsnit.

❧❧❧

Bosphorus og Konstatinobel, Tyrkiet.



I Solonika, hvor der lever 150.000 Grækere i telte i forfærdelig tilstand. De stakkels mennesker er blevet drevet ud af Tyrkiet fordi de være af Græsk herkomst.

xxx

Jupiter Templet i Atheen, Grækenland. Akropolis sees i afstand.



Ved krateret af Vesuv. Den glødende Lava var omtrent 50 fod nedenfor hvor vi stod.

❖❖❖

Det Skæve Tårn i Pisa, Italien. Det er 180 fod høj, og hælder 14 fod.



Kanal og "Sukkebroen" i Venedig.

❖❖❖

Pigtråd, som det ligger på krigsmarken ved og foran Forterne, mange tusind tons ligger der endnu.



Hindenburgs hovedkvarter på krigslinjen i nærheden af Reims, Frankrig. Her mødtes Kejseren med Ludendorff og Hintenburg og holdt deres rådslagning.

Eiffeltårnet i Paris. 985 fod høj. Verdens højeste tårn.



Thamesfloden og "Tårnet" i London.

Fiskekonerne på Torvet i København.



Horne Kirke bygget i 1760. Et uforgængelig mindesnærke i mit kjære Fødehjem.

xxx

Familie og venner i Horne.